



Raak betrokken...
 stuur de bon in of stuur een
 mail naar info@jemaintiendrai.net



Wij danken:

- + Dat onze oud-stagiair Ilse Haverkamp ons team komt versterken
- + Voor de saamhorigheid en inzet van onze cliënten, medewerkers en vrijwilligers
- + Dat de Heere ons elke dag weer voorziet in alles wat we nodig hebben
- + Dat we in vrijheid de naam van God op onze boerderij mogen grootmaken

Wij bidden:

- + Om een stagiaire die ons team wil komen versterken
- + Om de komst van nieuwe cliënten
- + Dat Ilse als collega een fijne tijd bij ons mag hebben
- + Of de Heere zich wil ontfermen over de gezondheid van één van onze vrijwilligers, wiens situatie reden tot zorg geeft

Cliënten kunnen zich melden via info@jemaintiendrai.net
 of telefonisch via 0525-656884. Meer informatie vindt u op
www.jemaintiendrai.net

Postadres secretariaat:
 Oostendorperstraatweg 71, 8097 PL Oosterwolde

Bankrekening : **NL.42.RABO.0.1624.65.181** t.n.v. Jemaintiendrai

bezoekadres, Oostendorperstraatweg 71, 8097 PL Oosterwolde
 Tel. 0525-656884, info@jemaintiendrai.net.

Let op: bezoekers kunnen parkeren via de toegangsweg tegenover
 Schiksweg 34 Oosterwolde. Parkeren aan de kasteelzijde is niet toegestaan



Meer informatie?

Wij hebben het voornemen om 4 x per jaar onze nieuwsbrief te verspreiden, zowel op papier als digitaal. Wilt u onze nieuwsbrief ook ontvangen, via email of via de post, laat het ons dan weten via info@jemaintiendrai.net of door middel van bijgaande antwoordkaart.



Ja, ik wil betrokken raken bij Je Maintiendrai.

Ik meld mij aan:

- als Client. Neem contact met mij op
- als vrijwilliger. Neem contact met mij op
- ik wil voortaan de nieuwsbrief digitaal ontvangen
- ik wil voortaan de nieuwsbrief per post ontvangen
- ik wil gebedspartner worden
- ik wil sponsor worden

Naam: _____

Adres: _____

Woonplaats: _____

Email: _____

Tel.: _____

Zorglandgoed Je Maintiendrai
Oostendorperstraatweg 71
8097 PL OOSTERWOLDE

postzegel
plakken
a.u.b.

Even voorstellen...

Mijn naam is Kees Schiebaan en ik ben 82 jaar oud. Ik ben tijdens de heftige oorlogsjaren opgegroeid in Eindhoven. Als kleine jongen zag ik de bommen naar beneden vallen waarbij o.a. de fabriek van Philips werd verwoest. Ook heb ik meegemaakt dat de Duitsers bij ons binnenvielen. Als jochie stond ik 's nachts oog in oog met een woest kijkende Duitse soldaat die me wild uit mijn slaap rukte. Tijdens mijn actieve carrière was ik boomkweker nadat ik een opleiding heb gevolgd bij Boskoop. Ik deed eigenlijk alles wat met tuinen te maken had, en het liefst werkte ik met coniferen. Uiteindelijk heb ik bij meerdere kwekerijen gewerkt voordat ik bij een sociale werkvoorziening terecht kwam.

Met het verstrijken van de jaren en de lichamelijke en geestelijke aftakeling die daarmee gepaard gaat, is de behoefte aan dagbesteding ontstaan. Uiteindelijk kwam stichting Je Maintiendrai langs en hoewel ik er aanvankelijk erg tegenop zag, is de dagbesteding op de boerderij me erg meegevallen. Ik kan hier mezelf zijn en ik hecht veel waarde aan de gesprekken en relaties met de cliënten en begeleiders, de sfeer op de groep is ook fantastisch. Ik kan mijn oude hobby pottenbakken hier sinds kort ook ten uitvoer brengen en dat vind ik prachtig. Vooral de rust en bewegingsvrijheid die ik hier ervaar, vind ik prettig. Ook wil ik graag benoemen dat de christelijke identiteit van de stichting me erg aanspreekt. Het bidden, het lezen uit dagboekjes, het sluit helemaal aan bij mijn geloofsovertuiging en dat vind ik erg belangrijk. Mijn eerste dag dagbesteding beschouw ik als één van mijn hoogtepunten hier. Met de nodige zenuwen stapte ik de boerderij binnen en vroeg ik me af waarin ik terecht zou komen, maar de ontvangst was overweldigend. De cliënten en begeleiders ontvingen me met open armen en daardoor voelde ik me direct op mijn gemak. Dat ik daarnaast direct de mogelijkheid kreeg om de wilgen uit het Wilgenpad te snoeien, iets wat ik altijd met veel liefde heb gedaan, zorgde direct voor een vertrouwd en veilig gevoel. Sindsdien voel ik me helemaal op mijn plek bij Je Maintiendrai en hoop ik nog op een mooie tijd hier.



Van de bestuurtafel,

Beste lezers van deze nieuwsbrief, we hebben een mooie zomer achter de rug, alleen viel het weer een beetje tegen tijdens de schapenmarkt in Oldebroek. Als bestuur zijn we tevreden hoe de cliënten bij ons een rustige dagbesteding wordt gegeven mede dankzij onze geweldige vrijwilligers. Ook financieel zijn we zeer tevreden en ziet 2019 er goed uit.

op een Landgoed. Gras maaien, wieden en snoeien mag nog zonder vergunning. Wel hebben we na veel gesprekken toestemming om de kleine schuur tussen boerderij en hooiberg te renoveren. Op aandringen van de gemeente hebben we de zonnepanelen moeten verwijderen van de hooiberg en die liggen nu (met vergunning) op de werkschuur.

We stoeien momenteel wel met de monumentenstichting van de Gemeente Oldebroek aangezien we voor veel verbeteringen vergunning hadden moeten aanvragen zoals isolatie en bomen aanplant, wat we niet hadden verwacht. We zitten nu eenmaal in een Rijksmonument

Het cliëntenbestand is redelijk op pijl gebleven. De Dexter koe, de geitjes en het schaap doen het goed. Ook de duiven van Ferdie Schenk doen het super evenals de door hem verzorgde vogeltjes. Wel is er een punt van zorg. Momenteel zitten we krap in

het aantal vrijwilligers en zijn we naarstig op zoek naar mensen die het leuk zouden vinden om te komen ondersteunen, dat kan al vanaf één dagdeel. Mocht u zich aangesproken voelen of een geschikte kandidaat kennen, stelt u ons dan alstublieft op de hoogte. Ons mailadres vindt u op de achterkant van deze nieuwsbrief. Veel leesplezier en voel je vrij om een bezoekje te brengen aan onze mooie dagbestedingsplek.

Namens het bestuur een fijne herfst en tot de volgende nieuwsbrief rond de Kerst.

Namens het bestuur

*Raak betrokken...
en stuur de bon in of stuur een
mail naar info@jemaintiendrai.net*